



Haaksbergen 3 juni 2023, nieuwsbrief 28

Beste mensen,

Het was Pinksteren 1979 toen Johashi, de evangelist in Byahi bij de deur van de kapel alle kinderen een geel bloemblaadje op het zwarte krulhaar legde als teken van verbondenheid met de Heilige Geest.

Anno 2023 maakte ik dit schilderijtje n.a.v. een bezoek in 2013 aan een kapelletje van "stokken en modder".. De kinderen kregen een aureooltje boven hun hoofden, zo echt ervoeren ze het: een levenservaring!



Epa en Violette kregen op hun 45^e huwelijksdag april 2022 bezoek van kleuters "engeltjes die kwamen zingen". Ze waren heel dankbaar met deze dag: een droom ("Dieu soit loué!") was in vervulling gegaan.

Anno 2023 zitten er 75 kinderen op de 3 klassige Rainbow School, gekleed in uniformpjes en met schoenen aan de voeten, een goede lunch, veel spelen en leren. 4 mensen begeleiden hen, er is iemand die kookt, iemand die waakt, etc.

Er zijn 2 klaslokalen bijgekomen eind 2022, verder een mooie kerkzaal en ruimte voor een zondagsschool. Dit kon, na de bijdragen voor fase 2A van IFUNI en de Wilde Ganzen, vooral tot stand komen door giften van een aantal gegoede Rwandezen, vrienden van Epa en Violette.



Zoals u weet heeft de school de verplichting om 50% van de kinderen uit zeer arme milieus op te nemen. Voor hen zijn de kleuterbeurzen bedoeld!

Daarnaast zullen er ook altijd ouders zijn die het schoolgeld af en toe niet kunnen betalen. Daarom heeft Stichting IFUNI een bestemmingsfonds voor kleuterbeurzen om te helpen de school op peil en draaiende te houden. Voorlopig kunnen we ze daarmee nog een jaar of 4 helpen.





Stichting “IFUNI” - Verdijkstraat 38 - 7482TM Haaksbergen
Emailadres: info@stichtingifuni.nl Website: www.stichtingifuni.nl



Verder is er bij de paroisie de hoop dat er t.z.t. een lagere school op de huidige school gebouwd wordt. De fundering is er op berekend! Ook de Wilde Ganzen staan daar positief tegenover.

In het bestuur is eind mei dan ook besloten dat we naar opvolgers zullen zoeken voor na 2024. Michel Bihimana (die werkt bij de ZOA) wil wel intermediair naar Rwanda zijn (EPR + Epa en Violette, zijn zus) en bestuurslid blijven.

We zijn benieuwd naar wie e.e.a. voort wil zetten? Schroom niet om het kenbaar te maken.

IFUNI is een mooie stevige stichting en het zou jammer zijn als hier niet mee voortgebouwd kon worden. Rwanda is een boeiend vruchtbaar land, met nog veel ontwikkelingsproblematiek, en een autoritair regime. Er bestaat een groot verschil tussen arm en rijk.

Als initiatiefnemers, willen we, zo lang dat gewenst en mogelijk is, met plezier blijven ondersteunen maar geen directe verantwoordelijkheid meer dragen!

Op de Website vindt u naast de jaarcijfers van 2022 alle info over beleid, nieuwsbrieven en projecten. De laatste jaren zijn we vooral betrokken geraakt bij kleuterscholen in Gisenyi, Ndera en Byumba. Daarom hebben we een kleuterschool brochure gemaakt (zie website).

Ons bestuurslid, Bert ten Kate, IT docent aan een ROC, en dochter Dewi, die in 2018 een stage liep als lerares Engels op het ROC APAPEB in Byumba, waren in de meivakantie daar op bezoek. Ze namen 11 laptops voor de school mee en ontmoetten opnieuw Marie Fidèle, Blandine en Elisha. De laatste nacht sliepen ze bij Epa en Violette en zagen vlak voor hun vertrek de Rainbowschool in bedrijf.



Volgend jaar hopen we voor ons afscheid een boek te maken over het werk van Stichting IFUNI . Dit zal zijn voor alle bestuursleden, onze sponsors en ieder die ons zo trouw de jaren door hebben ondersteund. Daar waren veel diaconiën onder, (penningskes van de weduwe!).

We zijn daar zeer dankbaar voor. Meer dan ooit geldt het Rwandese spreekwoord:

*“ waar mensen samenwerken,
kunnen ze een olifant op handen tillen ”.*

U hoort van ons! Een goede zomer!

Namens Stichting IFUNI,
Jan en Nelleke van Schaardenburgh.

